

Het onweer van 6 augustus 1546

Hugo Lambrechts-Augustijns

Indien het in de nacht van 6 op 7 augustus 1546 niet had geonweerd, dan hadden we mogelijk nu minder communautaire problemen rond Brussel gehad. Met de woordjes 'als' en 'indien' kun je moeilijk de loop van de geschiedenis bestuderen. *Als* Napoleon de slag van Waterloo had gewonnen, dan zag onze geschiedenis er anders uit.

Wat was er gebeurd in de bewuste nacht van 6 augustus?-

De bliksem trof het kruitmagazijn van de Zandpoort van Mechelen, waarin een gigantische hoeveelheid buskruit was opgeslagen. De enorme explosie doodde ongeveer tweehonderd mensen en brokstukken van de stadspoort beschadigden het naburige 'Hof van Savoyen', het paleis van Maria van Hongarije. De herstellingen aan het zwaar beschadigde paleis vergden zoveel tijd dat Maria besloot haar hof naar Brussel over te brengen.

Door de inlijving van Brabant bij de Bourgondische Staten in 1431 werd de rol van Brussel als voornaamste verblijfplaats van de vorst en als centrum van de regeringsinstellingen op losse schroeven gezet. Karel de Stoute installeerde in 1473 het Parlement van Mechelen. Na de dood van Karel de Stoute vestigde zijn weduwe Margareta van York zich te Mechelen, de grootste stad uit haar weduwgoed. De macht van de centrale bestuurlijke, financiële en rechterlijke instellingen maakte van Mechelen de hoofdstad van de Nederlanden. In 1489 werd Mechelen de hoofdzetel van de keizerlijke postdiensten in de Nederlanden, onder leiding van de familie Thurn und Taxis.

Maria van Hongarije (Brussel 1505 – Cigalos bij Valladolid 1558), eigenlijk Maria van Habsburg, was koningin van Hongarije en landvoogdes in de Nederlanden. Zij was een jongere zuster van Karel V.

Het rommelt tegenwoordig nogal boven Hertoginnendal maar hopelijk slaat de bliksem niet in.