

## SCHITTEREN DOOR AFWEZIGHEID

Hugo Lambrechts-Augustijns

Iemand die *schittert door afwezigheid* eist alle aandacht op door niet aanwezig te zijn.

De uitdrukking is nog niet zo oud, maar gaat terug op een voorval bij de Romeinen. Het was in Rome de gewoonte bij een begrafenis vooraan in de lijkstoet de beeltenis van de voorvaderen van de gestorvene mee te dragen. Toen Junia, de weduwe van Cassius en de zuster van Brutus, met veel eerbetoen werd begraven, werden de beeltenissen van Cassius en Brutus niet meegedragen, omdat het verboden was bij officiële gelegenheden de beeltenissen van de moordenaars van Caesar te tonen. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus schreef in zijn *'Annalen'* dat deze dus schitterden door afwezigheid.

De Franse Schrijver Marie-Joseph Blaise de Chénier (Constantinopel 1764- Parijs 1811) gebruikte het citaat van Tacitus in zijn tragedie *'Tibère'*. "*Entre tous les héros ... Brutus et Cassius brillèrent par leur absence.*"<sup>1</sup>

Sindsdien wordt ook bij ons deze uitdrukking, meestal ironisch, gebruikt. Marie-Joseph is de broer van de dichter André de Chénier, naar wiens leven Umberto Giordano (1867-1948) de opera *Andrea Chénier* (Milaan 1896) heeft gecomponeerd.

---

<sup>1</sup> Annemarie Houwink ten Cate, *Bij wijze van spreken*.