

## DE DRIE WENSEN IN HET HEEMKUNDIG SPROOKJE

Hugo Lambrechts-Augustijns

Er zijn talrijke sprookjes waarin iemand zijn wensen kenbaar mag maken. Meestal mag hij drie wensen uitspreken. Het is helemaal niet zo gemakkelijk om datgene te wensen waar je werkelijk iets aan hebt. Meestal heb je in het begin zoveel wensen dat je helemaal niet weet waar je moet beginnen. Maar dan raak je verstrikt in je eigen wensen. In een sprookje wenst iemand bijvoorbeeld dat het mooier weer wordt, hij wenst dat het niet meer regent. Maar dan merkt hij dat er daarna niets meer groeit. Dan moet het uitsluitend 's nachts regenen. Vervolgens begint de nachtwaker te klagen. Uiteindelijk laat hij alles maar bij het oude. Zijn drie wensen lopen op niets uit. Wat wensen we werkelijk? Wat hebben we nodig? Waar streven we naar, wat willen we bereiken?

Dit zijn goede vragen die Anselm Grün stelt in zijn boek over het ware geluk. Wij stellen de vraag: 'Waar streven wij heemkundigen naar, wat willen wij met heemkunde bereiken? Moet alles maar bij het oude blijven? In het heemkundig sprookje blijft het niet bij het uiten van een wens, we doen er daadwerkelijk iets aan.

Literatuur: Anselm Grün, *Het grote boek van de levenskunst*.